

toveressenparochie
village des sorcières
witches' village



laatste zondag van juli (onpare jaren)
dernier dimanche de juillet (années impaires)
last Sunday of July (odd years)



koninklijke vereniging
Heksenstoet Beselare
www.heksenstoet.be

BESELARE



Info: 051 770 441 (Dienst voor Toerisme)
www.heksenstoet.be - info@heksenstoet.be

HEKSENSTOET
CORTÈGE DES SORCIÈRES
WITCHES' PARADE

Beselare



www.heksenstoet.be





www.heksenstoet.be

Beselare - Toveressenparochie

Beselare geniet een brede vermaardheid als toveressenparochie. In de 17de en de 18de eeuw en zelfs tot de Eerste Wereldoorlog spookte het hier op verschillende plaatsen. In tegenstelling tot andere dorpen met een levendig bijgeloof zijn de overgeleverde verhalen in Beselare ook opgetekend door volksschrijvers als Lodewijk De Wolf, Edward Vermeulen en Laatst nog Jozef Maes. De heksenstoet kwam er in 1959. Het is een folkloristische optocht die tot de levendigste en aantrekkelijkste van het land behoort. Een stoet die telkens goed is voor tienduizenden bezoekers en waar de gehele Beselaarse bevolking aan meewerkt. In de heksenstoet komen figuren als Calle Bletters, Tanneken Vanhulle, Meele Crotte en Sefa Bubbels weer tot leven. De stoet - ondertussen erkend als Vlaams Immaterieel Erfgoed - gaat tweeejaarlijks uit op de laatste zondag van juli, de historische uitvaartdatum van Sefa Bubbels in 1750.

Beselare - Village des sorcières

Beselare est connu comme le village des sorcières. Au 17ème et au 18ème siècle et même jusqu'à la première guerre mondiale, le village était hanté à divers endroits. Contrairement à d'autres villages ayant une superstition très vive, les récits oralement transmis à Beselare ont été notés et transcrits par des écrivains populaires tels que Lodewijk De Wolf, Edward Vermeulen et récemment Jozef Maes. Le cortège des sorcières remonte à 1959. C'est un des cortèges folkloriques les plus vivants et les plus attrayants de notre pays. Un cortège qui attire des milliers de spectateurs et auquel participe toute la population de Beselare. Dans le cortège des sorcières, des figures comme Calle Bletters, Tanneken Vanhulle, Meele Crotte et Sefa Bubbels reprennent vie. Le cortège - reconnu comme patrimoine immatériel flamand - a lieu tous les deux ans le dernier dimanche de juillet, la date historique des funérailles de Sefa Bubbels en 1750.

Beselare - Witches' village

Beselare is widely known as the witches' village. It was known to be haunted in several areas during the 17th and 18th centuries and even up to the First World War. In contrast with other villages that held a vivid superstition, the stories of Beselare were noted down for posterity by folk writers such as Lodewijk De Wolf, Edward Vermeulen and Jozef Maes. In 1959 the witches' parade of Beselare was born. It has become one of the liveliest and colourful parades in Flanders, entirely made and maintained by the villagers themselves. Creatures such as Calle Bletters, Tanneken Vanhulle, Meele Crotte and Sefa Bubbels are brought to life in the witches' parade. The parade - recognized as Flemish heritage - takes place every two years on the last Sunday of July in commemoration of the funeral of Sefa Bubbels on that very date in 1750.



Contact ?

info@heksenstoet.be