



# Sint-Evermarusfeest

## 1 mei - Rutten

## **Rutten, een haspengouws dorp**

Rutten, een haspengouws dorp langs Tongeren, is bekend omwille van zijn talrijke haspengouwse boerderijen. Zij zijn typisch voor deze streek omwille van hun prachtige vierkantshoeves. Op 1 mei is het de plaats waar de heilige Evermarus wordt vereerd en dit reeds meer dan 1000 jaar.

## **Heilige Evermarus: wie is hij eigenlijk?**

Evermarus is een Friese edelman die leefde in de tweede helft van de zevende eeuw. Als jongeman was hij reeds zeer bewogen in de christelijke deugd. Volgens de overlevering zou hij een verlangen hebben naar de marteldood met daarbij-horende martelaarspalm. Hij ondernam een bedevaart naar Compostella om aldaar de heilige Jacobus te gaan vereren.

## **Martelarenspeel van de heilige Evermarus**

Op de eerste meidag herdenkt het dorp Rutten haar heilige Evermarus met vooral het opvoeren van het martelarenspeel. Volgens de gewijde geschriften zou Evermarus met zeven gezellen op bedevaart gaan naar Compostella om er de heilige Jacobus te gaan vereren. Op zijn terugweg van Compostella zou hij nog enkele andere heiligdommen gaan bezoeken. Zo wilde hij ook het graf van de heilige Servaas te Maastricht. Echter dit heiligdom heeft hij nooit bereikt. Op zijn terugweg wilde hij een plaats vinden om te overnachten. In de buurt van Herstappe op het landgoed van Hacco vond hij en zijn gezellen slaapplek. Omdat haar echtgenoot, Hacco, niet aanwezig was, liet zijn vrouw hen toe tot het landgoed. Zij maakte hen echter attent erop dat ze voor zonsopgang het landgoed moesten verlaten hebben. Toen Hacco, een rovershoofdman, terug thuis kwam, werd hem echter alles verteld. Woedend ging hij Evermarus en zijn gezellen achterna en vond hen in de buurt van het huidige Rutten alwaar hij hen op een gruwelijke manier vermoordde.

## Verloop van het martelarenspel

Als toeschouwers worden wij welkom geheten door een wildeman. Na deze verwelkoming komen Evermarus en zijn gezellen onder het zingen van een klaagzang naar de weide rond de Evermaruskapel. Zij maken een rondgang om dan naar de waterput toe te gaan om er hun dorst te lessen. Evermarus en zijn gezellen worden vergezeld door acht engelbewaarders. Na hun dorst gelest te hebben, gaan Evermarus en zijn gezellen rusten onder de bomen (de ring). Na het lied van de engelbewaarders hoor je in de verte reeds het geluid van aanstormende paarden. Hacco en zijn trawanten komen in galop aan en maken drie rondes rond de weide van de kapel. Na hun wilde rit komen zij de weide opgereden op zoek naar Evermarus en zijn gezellen. In de ring speelt zich prachtig *'kat en muis gevecht'* af. Eén voor één worden de slapende bedevaarders gewekt en begint de zoektocht naar Evermarus. Op het einde worden allen gedood behalve één. Die kan ontsnappen en dan begint de achtervolging in de weide naast die van de kapel (de zwarte weide). Alhier begint het ongelijke gevecht tussen de bedevaarder en de trawanten van Hacco op hun paarden. Het is een onvervalst stokkengevecht en er wordt duchtig op losgeslagen. Hacco zal tweemaal een pistoolschot afvuren, maar de bedevaarder wordt niet echt geraakt. Hij vlucht weg naar een nabijgelegen boerderij achternagezeten door Hacco en zijn trawanten. Dit is echter niet het einde van het spel. Even later zijn ze terug en gaat het gevecht verder tot het derde pistoolschot. Dit is fataal en de bedevaarder valt dood ter aarde. In een triomftocht brengt Hacco het dode lichaam naar het dorp.

# Programma Sint-Evermarusfeesten

## Noveen ter ere van de heilige Evermarus:

*van 21 tot 29 april:*

20.30 u.: rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel

*30 april:*

13.00 u.: overbrengen Sint-Evermarusbeeld van kapel naar de kerk

20.00 u.: eucharistieviering in de Sint-Evermaruskapel

23.30 u.: rozenkransgebed in de Sint-Evermaruskapel

## Programma 1 mei:

07.00 u.: eucharistieviering in de Sint-Evermaruskapel;

09.00 u.: eucharistieviering in de kerk

10.30 u.: processie doorheen het dorp

11.45 u.: eucharistieviering in de kerk

14.00 u.: martelarenspeel van de heilige Evermarus aan de kapel (*let op er is een korte pauze voorzien*)

18.00 u.: afsluitend lof in de kerk.

## Octaaf ter ere van de heilige Evermarus

*2 mei:*

09.00 u.: eucharistieviering in de kerk.

*3 tot 7 mei:*

18.30 u.: eucharistieviering of gebedsdienst in de kerk.

*8 mei:*

18.30 u.: eucharistieviering in de kerk, aansluitend overbrengen van Sint-Evermarusbeeld naar de kapel.

---

Meer info:  [www.evermarus.be](http://www.evermarus.be)



[www.facebook.com/SintEvermarusfeest](https://www.facebook.com/SintEvermarusfeest)

