



DE SINT-LEONARDUSPROCESSIE VAN ZOUTLEEUW



Stad Zoutleeuw - Het dragen van het miraculeus retabelbeeld van de Heilige Leonardus

Stad Zoutleeuw - Promofilmpje Sint-Leonardusprocessie

Sinds 1274 gaat op pinkstermaandag de Sint-Leonardusprocessie uit in Zoutleeuw. Met deze traditie geeft Zoutleeuw uiting aan de volksdevotie rond zijn patroonheilige. Het is één van de oudste processies van het land.

De processiedag start 's morgens met een bedevaartsmis. Daarna volgt een plechtige eucharistieviering en aansluitend - tegen 11.00 u. - trekt de processie door de straten van Zoutleeuw. In de processie lopen een 300-tal figuranten mee. Zij beelden het leven en de verering van Leonardus uit op basis van zijn levensgeschiedenis. Ook de relieken van de heilige worden door verschillende verenigingen in de processie meedragen. De verering wordt ondersteund door het ronddragen van eeuwenoude beelden en vaandels, die doorheen het jaar in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw te bewonderen zijn. Ze zijn blijvende emanaties van devotie, maar maken eveneens de verbinding met de vele kloosterordes en wereldlijke associaties, zoals de gildes die in de stad actief waren en -nog steeds- zijn. Aan al deze gemeenschappen wordt door vele figuranten in de processie gestalte gegeven.

Het hele pinkstergebeuren - processie en bedevaartkerk - is en blijft verbonden met het levensverhaal van de Franse kluizenaar Leonardus van Noblat: bevrijder van gevangenen, bevrijder van allerlei ziekten in het bijzonder van mensen met reuma en jicht en beschermer van kinderen en toeverlaat van zwangere vrouwen.

De Sint-Leonardusprocessie is een groot volksfeest waaraan de lokale overheden, de verenigingen en de horeca massaal participeren. Het brengt de hele gemeenschap op de been. De processie verenigt families en inwoners van verschillende generaties en achtergronden. Wanneer een deelnemer zijn rol in de processie niet meer kan opnemen, wordt vaak een opvolger binnen de familie gezocht. De processie is eveneens het sluitstuk van de jaarlijkse pinksterkermis.

Het processiecomité organiseert jaarlijks de processie en probeert elke inwoner te betrekken bij de omgang. De fanfare, de gildes, de jeugdverenigingen en bij uitbreiding de hele lokale gemeenschap maken van de processie een verbindend evenement.

Op verjonging wordt ook sterk ingezet. Om dit te realiseren worden de lokale verenigingen en scholen betrokken bij het hele gebeuren. In de scholen vinden presentaties plaats over de historiek van de processie en vele leerlingen nemen in klasverband deel als figurant in de processie. Zo groeit de plaatselijke jeugd op met de traditie en blijft ze levend. Op die manier kan de processie verder groeien en evolueren om te voldoen aan de noden van een veranderende samenleving. Voor de gelovigen is de processie een diepgaande spirituele ervaring, met de nadruk op de patroonheilige Sint-Leonardus. Maar zelfs als je niet gelovig bent, zul je de sfeer van sereniteit en reflectie waarderen... of de kaastaart, want ook het bakken van de verrukkelijke Zoutleeuwse kaastaart, behoort tot de traditie.

De Confrérie van Sint-Leonardus onderhoudt zowel nationaal als internationaal contacten met andere broederschappen van Sint-Leonardus, zoals Sint-Lenaarts in België, Beek en Donk in Nederland, Noblat in Frankrijk, Kirkop in Malta, Ulm, Lauf, Kreuth en Inchenhofen in Duitsland, Parma en Mascali in Italië, Sankt Leonhard am Forst in Oostenrijk en Jesenice in Slovenië. Vele van deze broederschappen brachten al een bezoek aan Zoutleeuw wat de internationale uitstraling ten goede komt.



Trekking Sinksenkind © Stad Zoutleeuw



750 jaar Sint-Leonardusprocessie - affiche © Stad Zoutleeuw



De schutspatroom in vol ornaat © Stad Zoutleeuw



Jeugdbeweging loopt mee © Gaston Pulinckx



Tribune hoogwaardigheidsbekeders © Gaston Pulinckx



Slotviering Sint-Leonardusprocessie © Gaston Pulinckx



Sint-Sebastiaansgilde op café © Stad Zoutleeuw



Kermis, foorkramers en cafébezoek © Stad Zoutleeuw



LET'S BAKE A CAKE

Hier een recept om een echte Leeuwse platte-kaastaart te bakken.
www.onskookboek.be/taart-recepten/plattekaastaart.html

Het beste van twee werelden! Het krokante van de bodem en het smeuïge van de plattetaart.

Leeuwse kaastaart in de Zoutpot © Stad Zoutleeuw



INZENDER

Gaston Pulinckx
Sint-Leonardusprocessie
<http://www.facebook.com/profile.php?id=100076931107948>



LOCATIE

Stad Zoutleeuw - centrum



PERIODE

Elk jaar op pinkstermaandag



THEMA

Feesten, rituelen en sociale gebruiken



TREFWOORD

#feest #stoet #ritueel #sociaal gebruik
#levensbeschouwelijk gebruik #religie



BIJLAGE

- ResultatenBevragingSLPnovember2023.pdf
- Certificatenwerkplaatsimmatrieelerfgoed.pdf