



DRIEKONINGENFEEST ZINGEM

Op 6 januari of dertien dagen na Kerstmis wordt Dertiendag gevierd, beter gekend als Driekoningen. Driekoningen is van oorsprong een christelijke feestdag.

Een van de meest gekende tradities verbonden aan Driekoningen is ongetwijfeld het 'driekoningen zingen', waarbij kinderen zich verkleden en van deur tot deur gaan zingen voor snoep of wat centjes: "Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwe hoed, mijn ouden is versleten, mijn moeder mag 't nie weten, mijn vader heeft het geld op de rooster geteld." Deze traditie is in de gemeente Kruisem, meer specifiek deelgemeente Zingem, nog steeds actueel.

Het driekoningenfeest wordt in Zingem traditiegetrouw ook door volwassenen uitgebreid gevierd. Onherkenbaar vermomd gaan de feestvierders van café tot café en van feestzaal tot feestzaal. Om en rond de kerktoren doet men lekker gek en haalt men grappen uit met andere 'koninglopers' en toeschouwers. Het is de bedoeling om zolang mogelijk onherkenbaar te blijven. Voor de andere 'koning' of toeschouwer is het raden wie er achter het masker en de vervormde 'piepstemmetjes' schuilgaat.

Soms wordt er ook aangebeld bij inwoners (vooral kennissen) die hun huis openstellen voor de 'koninglopers' en elke bezoeker een drankje aanbieden. Het is ook voor hen het spel en de bedoeling om te raden met welke kennis of familielid ze te maken hebben. In vele gevallen worden, wanneer de maskers afvallen, nog nieuwsjaarwensen aan elkaar uitgewisseld en wordt eens goed gelachen met de grappen die werden uitgehaald.



LOCATIE

Kerkplein
9750 Zingem



PERIODE

De datum van het driekoningenfeest valt in het eerste of tweede weekend van januari.



THEMA

Feesten, rituelen en sociale gebruiken



TREFWOORD

#feest