



LEPELSNIJDEN MET MENEERTJE TEELEPEL

"Mijn handen geven mij, wat mijn hart verlangt. Mijn geest kijkt tevreden toe hoe ze samenwerken."

Het **lepelsnijden** is een fantastisch ambacht: Geheel op ecologische wijze - enkel met een bijl, twee messen en een handzaagje, kan je uit afgebroken takken of snoeihout bruikbare keukenlepels maken. Een duurzaam concept waarbij het hout rechtstreeks van de boom in de handen van de maker komt en zo naar iemands keuken. Daarbij brengt het houtsnijden rust en verbinding met de natuur, een welgekomen toevlucht voor vele mensen die een druk en vaak gehaast leven leiden.

Lepelsbroers Thomas Reyntens en Harald Lamon vonden elkaar in hun liefde voor houten lepels en andere groenhouten voorwerpen en bundelden hun krachten via een beurs de Vlaamse overheid voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject.

foto: Lepelsnijden. Wiskundig eenvoudig. | © Thomas Reyntens



INZENDER

Thomas Reyntens
Meneertje Teelepel
<http://www.meneertjetelepel.be/>



THEMA

Ambacht, vakmanschap en techniek



TREFWOORD

#ambacht #techniek #vakmanschap
#meester-leerling