



PAASRAAP

Een paasraap op 't Grom, dat is geen speciaal soort knol. De paasraap op 't Grom, dat is een groot kinderfeest!

Vroeger begroeven de oude Germanen hun paaseieren in de akkers omdat ze dachten zo nog meer en lekkerdere groentjes te hebben dat jaar. Beetje vies lijkt ons, daarom eten wij onze eitjes maar gewoon lekker op.

Op paasmaandag lossen de klokken van Rome een laatste lading recht boven de museumtuinen. Speciaal op bestelling. De allerkleinsten komen mee zoeken in de boomgaard, tussen de jonge groentjes, achter de serres, in de struiken en onder de mispel- en kweeperboom. Maar voor de klokken komen, pimpt iedereen nog snel een eigen paasraapeierdoosje.



INZENDER

Maarten Jacobs
't Grom
<http://www.tgrom.be>



LOCATIE

Midzelen 25 a
2860 Sint-Katelijne-Waver



PERIODE

Paasmaandag



THEMA

Feesten, rituelen en sociale gebruiken
Eten en drinken



TREFWOORD

#feest #ritueel #levensbeschouwelijk gebruik #eten
#drinken