



SINT-HUBERTUSPROCESSIE ELEWIJT



Annelies Claes - Opening van de Sint-Hubertusprocessie Elewijt

Tijdens het Pinksterweekend is Elewijt (deelgemeente van Zemst) in feeststemming: er is de kermis, de jaarlijkse actie 'Een stoel voor jou' en 'Den Elewijtse Halve' (een loopwedstrijd). Hét hoogtepunt van de festiviteiten is de Sint-Hubertusprocessie op Pinkstermaandagochtend. Zo'n 350 deelnemers stappen dan door de versierde straten van Elewijt en beelden de verschillende levensfasen van Sint-Hubertus uit: de jager Hubertus, de bekeerling Hubertus, de prediker Hubertus en de heilige Sint-Hubertus.

Hubertus leidde een adellijk leven tot zijn bekering. Hij werd geestelijke en verkondigde het geloof in de Ardennen en in Brabant en werd in 698 bisschop van Luik tot aan zijn dood in 727. Als bisschop was hij heel erg begaan met zijn medemensen, zo bezocht hij nooit een dorp zonder brood mee te nemen voor de hongerigen (vandaar de traditie van het Hubertusbrood en de Sint-Hubertuskoeken). Al in 744 werd hij heilig verklaard.

Hij wordt vereerd als de patroon van de jagers. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas werd hij ook de beschermer tegen hondsdolheid of razernij en epilepsie.

Met de 'Sleutel van Hubertus' brandde men letterlijk de hondsdolheid weg, zowel bij dier als bij mens.

De processie begint met een naambord, gevolgd door landsknechttrommels, vendelzwaaiers en dansgroep van Volkskunstgroep Reuzegom, Jachthoorngezellen van Meerdaelwoud, Rozenkransgroep (-de 15 Mysteries) gedragen door bewoners van Ons Tehuis Brabant (tehuis voor volwassenen met een verstandelijke beperking), beeld van Onze-Lieve-Vrouw en communicanten, Bedevaarders Zemst-Laar, Elewijts Bachkoor, St.-Sebastiaansgilde, Vendelzwaaiers Pirrewit, jagers met boog, Hubertus als jager te paard, schildknappen met mondvoorraad, hondenschool met honden aan de leiband, bekering Sint-Hubertus, groep jagers en boswachters met honden aan de leiband, Hubertus te midden van gelovigen, Hubertus en diakens, geestelijken, kussens met brandijzers, koster en dame, reliekschrijn Sint-Hubertus, volk op bedevaart, Broederschap Sint-Hubertus Tervuren, beeld van Sint-Hubertus, parochiale vaandels, Peter Paul Rubens en gezin, Kon. Harmonie St.-Hubertus Elewijt, kinderen met mandje groen, kruis en misdienaars, suisse, Heilig Sacrament, fakkeldragers, zangers en volk.

De processie wordt voorafgegaan door 2 kinderen die de programmaprochure aan de toeschouwers uitdelen. Elke fase in het leven van Sint-Hubertus wordt aangekondigd door een titelschild gedragen door één of meerdere jongere(n).

Langs het parcours staan traditiegetrouw drie rustaltaren opgesteld. Bij elk rustaltaar wordt een korte serenade gegeven door de jachthoornblazers (Parforcehoorn) en wordt de zegen met het Heilig Sacrament sfeervol begeleid door de harmonie.

De huizen langs het parcours worden op vele plaatsen versierd met vlaggen.

De processie start met een korte misviering om 9u. Om 9u30 worden de dieren gewijd (honden en paarden die in de processie meelopen maar ook andere zijn welkom) en om 10u gaat de processie uit voor een tocht van zo'n twee kilometer. Rond 12u is ze terug aan de kerk. Mensen én honden (aan de leiband) zijn dan welkom voor de slotviering in de kerk, die tegen dan overvol zit. Op het einde van de viering krijgen alle aanwezigen de felbegeerde Sint-Hubertuskoeken.

En na de viering is iedereen welkom voor een gezellige receptie in de feestzaal vlak bij de kerk.



Bekering Sint-Hubertus © Sint-Hubertusprocessie Elewijt



Heilig Sacrament onder baldakijn © Sint-Hubertusprocessie Elewijt



Hubertus jager © Sint-Hubertusprocessie Elewijt



Kussens met brandijzers en bijhorende brandstempelact © Sint-Hubertusprocessie Elewijt

Ger liep als kind al mee en nu nog altijd al meer dan 60 jaar



Meer dan 60 jaar deelname © Sint-Hubertusprocessie Elewijt



Reliekschrijn Sint-Hubertus © Sint-Hubertusprocessie Elewijt



Slotviering – uitdeling Sint-Hubertuskoeken © Sint-Hubertusprocessie Elewijt



Slotviering in de kerk na de processie © Sint-Hubertusprocessie Elewijt



INZENDER

Christian Margery
Sint-Hubertusprocessieteam Elewijt
<http://www.sinthubertusprocessie-elewijt.be>



LOCATIE

De processie vertrekt aan de kerk van Elewijt en volgt een parcours van ongeveer twee km. Ze stopt bij de drie rustaltaren van het parcours. De processie komt na een tweetal uur terug aan bij de kerk van Elewijt.



PERIODE

Jaarlijks op pinkstermaandag.



THEMA

Vertellen en taalgebruik
Muziek en podiumkunsten
Feesten, rituelen en sociale gebruiken
Ander



TREFWOORD

#muziek #dans #feest #stoet #ritueel #sociaal gebruik
#levensbeschouwelijk gebruik #dier #religie



BIJLAGE

- [Conceptnotaprocessie.pdf](#)
- [Speedswotdierenwelzijn.pdf](#)
- [Elewijt_SintHubertusprocessie_adviesKADOC.pdf](#)