



## SINT-ROCHUSBEEWEG BINKOM



Theo De Windt - De bron van Sint-Rochus in Binkom, waar een deel van de Sint-Rochusbeeweg plaatsvindt

De **feestdag van St.-Rochus** is 18 augustus. De zondag na 15 augustus, wanneer het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart of halfhoogst gevierd wordt, begint in Binkom het '**Octaaf van de Heilige Rochus**'. Een octaaf is een achtdaagse periode (van het Latijnse octo, wat acht betekent) verbonden aan een feest of feestdag.

Het achtdaagse evenement vindt plaats op het **Sint-Rochusdomein** (Meenselstraat 62 F, Binkom). Al heel lang wordt Sint-Rochus hier aanbeden als genezer van besmettelijke en ongeneeslijke kwalen. De openingszondag van het Octaaf bestaat uit een aantal tradities. Tijdens de openluchtmis wordt het levensverhaal van Rochus verteld en het **Sint-Rochusgebed** gebeden.

*Heer onze God, eeuwen lang komen mensen uit de omgeving naar deze kapel van de Heilige Rochus.  
Sommigen om te danken voor bekomen weldaden, anderen om genezing te vragen of om sterkte in moeilijke dagen.*

(uittreksel uit het Sint-Rochusgebed)

Tijdens de verering van de relikwie van Sint-Rochus weerklinkt het **Sint-Rochuslied**. Zowel het oude lied als het hedendaagse gebed, geschreven door pastoor P. Nijs, zijn de weerklink van een eenvoudig geloof en vertrouwen in de Heilige Rochus. Sint-Rochus (of *Sint-Raukes* in het Binkomse dialect) was en blijft een echte volksheilige.

Na de mis trekken de bedevaarders in processie naar de nabijgelegen **Sint-Rochusbron**. Daar worden broodjes gewijd en rondgedeeld. Sint-Rochus werd immers in leven gehouden door een hond die hem brood bracht. Omkaderd met poëzie en fanfaremuziek, is dit een moment van *her-bron-ning*. Een **Rochusgedicht** van de hand van dichter Gui Nijs staat er in steen gebeiteld. Na deze kleine processie blaast de fanfare de **Sint-Rochuskermis** op gang!

Tijdens het Octaaf komen mensen uit naburige gemeenten op **beeweg** naar de Sint-Rochuskapel. Het is een eeuwenoude traditie. Vroeger kwam men te voet in processie al biddend (vandaar bee-weg of bede-vaart) van onder andere Zichem naar Binkom. Ernest Claes vertelt erover in zijn boek '*Voor de open poort*'. De Sint-Rochus-beeweg en de bijhorende kermis brengen niet enkel de eigen dorpsgemeenschap samen maar zorgen ook voor een blijvende, stevige band met de naburige dorpen, ondanks de steeds veranderende maatschappelijke omstandigheden.

De eerste **Sint-Rochuskapel** werd gebouwd rond 1532. Een tekst op een oude litanie (of gebed) ter ere van Sint-Rochus te Binkom, vermeldt dat bewoners van Tienen, Zichem en Scherpenheuvel de jaarlijkse bedevaart naar Binkom doen als dank aan de Heilige Rochus omdat hij hun voorouders van de pest en andere besmettelijke ziekten bevrijdde in de jaren 1414, 1529, 1571, 1686, en vele andere jaren. Het ganse jaar door is het Rochusdomein met de Lourdesgrot en de kapelletjes van de Zeven Weeën een aangename en populaire plek van gebed en rust.

# LIED TER EERE H. ROCHUS

1. O, Heil'ge Gods, die om uw troe-ge deug-der. Ver-he-ren  
2. O, Heil'ge Gods, Gij lief-det hier te-ve-der. Ge-hed-er  
3. O, Heil'ge Gods, in le-gen-spoed en ty-den. Als wist ons  
4. O, Heil'ge Gods, wil ons ge-led aan-hoo-ren En on-die  
1 kijt in gloer bij God den Heer. Wij prij-ken u die hand int'ogt den  
2 schikt van't in-lij-card-sche-stal. Gij min-det G-d en vindt de waer  
3 swelt of angst op zwaar ver-driet. Als u-re slaat van moed en dapp-er  
4 steun het bij de Mae-der-Maagd Als ho-nin-gin ver-eerd door's hemels  
1 vreug-den Voor al-tijd staakt in on-ver-gank'lyk eer--  
2 vre-de In vreem-ge-led en't ver-gaan van lijf--  
3 stou-der. Als ja-tan-dragt ver-gest uw vrin-den niet--  
4 ho-ren Die al ver-hijgt wat gij aan je-zus vraagt--  
O, Heil'ge Ro-chus zie op ons neer We want ons  
goe-dig voor-licht'en eer Wil uw ver-er-ders langst had die  
leugd eens vei-lij lei-den naar'd'eu-ge vreugd!



## INZENDER

Theo De Windt  
Kerkfabriek Binkom  
<http://www.kerknet.be/kerk/sint-jan-baptist-kerk-binkom>



## LOCATIE

Meenselstraat 62F  
3211 Binkom



## PERIODE

Aanvang: de eerste zondag na Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (15 augustus)



## THEMA

Feesten, rituelen en sociale gebruiken



## TREFWOORD

#muziek #feest #stoet #ritueel  
#levensbeschouwelijk gebruik #religie