



STRANDBLOEMEN MAKEN



Ava papierwaren - Strandbloemen maken

In plaats van echte bloemen, die veel water nodig hebben om te kweken en snel verwelken, gebruik je bij het maken van strandbloemen **papier**, dat nooit vergaat. Zo blijven je bloemen altijd goed en vers! **De techniek** achter onze bloemen zit in het zogenaamde ‘**fronsen**’ of ‘**samenduwen**’. Laagje voor laagje rol ik het papier op een houten stokje, zoals we dat vroeger hebben geleerd. Door het papier stevig op zijn plaats te duwen, ontstaat de kenmerkende bloemvorm. Je begint met het kiezen van de vrolijkste kleurtjes, en vervolgens bouw je we de bloem laagje voor laagje op. Het vastzetten van de verschillende lagen is de sleutel tot succes, en voor je het weet heb je een prachtige, kleurrijke creatie in je handen die zowel creativiteit als nostalgie uitstraalt! Hoewel er talloze soorten papieren bloemen zijn, kan het ook eenvoudig. Deze techniek heeft genoeg variatie om verschillende soorten bloemen te maken. Vooral voor beginners kan dit al uitdagend genoeg zijn!

Als kind maakte ik voor de eerste keer strandbloemen samen met mijn zus in het appartement van mijn grootmoeder in Oostende. We konden de bloemen kopen voor een paar handjes vol schelpjes – en dat ruilen was zó leuk! Het was echt een spel: onderhandelen met andere kinderen, kijken wie de mooiste schelpjes had, en proberen een betere deal te krijgen. We maakten een “winkeltje” in het zand en speelden hele middagen lang dat we de bloemen verkochten. Het was een heerlijke herinnering, vol pret, de zee en creatieve handel!

Workshop

Mensen vinden het geweldig om deze traditie door te geven aan hun kinderen of kleinkinderen. De traditie mag niet verloren gaan, en in mijn workshop *Strandbloemen maken* houdt deze Vlaamse kusttraditie mee in leven! Kinderen én volwassenen leren stap voor stap kleurrijke papieren bloemen maken, net zoals ze dat gebeurt aan de stranden van badplaatsen Oostende of Knokke.

Al vertel ik meestal geen verhalen tijdens de workshop, denk ik er wel aan om een klein infoblaadje toe te voegen over deze unieke traditie van ruilen met schelpjes. Wie weet krijg je zo nog meer zin om je bloemen in te zetten in je eigen “winkeltje” en lekker te onderhandelen met andere kinderen!



INZENDER

Hanne Vanhaesebrouck
Hello Mojo
<http://www.hellomojo.be>



THEMA

Feesten, rituelen en sociale gebruiken
Sport en spel