



HET LAATSTE NIEUWS, VERS VAN DE KLOK !

Met een eeuwenoude praktijk inspelen op de dag van vandaag. Klokkenluiders doen het letterlijk.



In tijden van gedrukte en digitale pers, sociale media en supersnel transport zijn er veel meer mogelijkheden om aan de bel te trekken dan vroeger. Klokkenluiders slaan alarm van op de begane grond en niet meer vanuit de kerktoren.

Het einde van het klokkenspel?

Toch niet.

Waar lokaal het manueel klokkenluiden nog wordt gedaan, wordt het als een volwaardig communicatiekanaal ingezet.

- Verjaardag van de stadsharmonie? De klokken vieren mee.
- Aanslagen Parijs? Luiden voor het recht op het vrije meningsuiting.
- Nieuwe bisschop of paus? Wees welkom, galmt het.
- Greg van Avermaet kampioen? Iedereen mag het weten!
- Moment van nationale rouw? Ingetogen luiden versterkt de stilte.

In onderlinge afspraak met het lokale bestuur en de dekenij nemen de klokkenluiders bij speciale gelegenheden met lokale weerklank net als vroeger hun taak op. Met een flinke dosis spierkracht, gevoel voor ritme en volop engagement laten ze de klokken spreken. In de meest gepaste toonaard of het juiste moment.

Voor al wie het horen wil.

We dromen nog van een klokapp waarmee je op bepaalde momenten de klokken kan doen luiden ter ere van iemands verjaardag...

